



Opgesteld op basis van de New Hampshire Geloofsbelijdenis

*Aangepast en vertaald naar het Nederlands.**

I. Over de Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel geschreven is door mannen die daarvoor geïnspireerd zijn door God, en dat God daarom de primaire Auteur is. Daarom is de Bijbel een perfecte bron van goddelijk onderwijs met als doel de verlossing van mensen. De inhoud van de Bijbel is waarheid zonder vermenging met fouten of misleidingen. De Bijbel maakt de principes op basis waarvan God ons zal oordelen bekend. Om al deze redenen is en blijft de Bijbel de kern van christelijke eenheid, en de hoogste standaard waaraan menselijk gedrag, geloofsbelijdenissen en meningen getoetst moeten worden.

2 Tim. 3:16-17; 2 Tim. 3:15; Spr. 30:5-6; Rom. 2:12; Fil. 3:16; 1 Joh. 4:1.

II. Over de ware God

Wij geloven dat er slechts één levende en ware God is, een oneindig wijze Geest, wiens Naam Jahweh is. Hij is de Schepper van, en hoogste Heer over hemel en aarde. Hij is onuitsprekelijk heerlijk in heiligheid, en is alle mogelijke eer, vertrouwen en liefde waardig. Wij geloven dat er in de eenheid van de Godheid drie personen zijn: de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Deze drie personen zijn gelijk aan elkaar in elke goddelijke eigenschap. Aan hen worden onderscheiden ambten en activiteiten toegeschreven in het grote werk van de verlossing; taken die zij in volmaakte harmonie volbrengen.

Joh. 4:24; Ps. 83:19; Heb. 3:4; Rom. 1:20; Jer.10:10; Ex.15:11; Ps. 147:5; Jes. 6:3; 1 Pet. 1:15-16; Op. 4:6-8; Mar. 12:30; Op. 4:11; Mat. 10:37; Jer. 2:12-13; Mat. 28:19; Joh. 15:26; 1 Kor. 12:4-6; 1 Joh. 5:7; Joh. 10:30; Joh. 5:17; Joh. 14:23; Joh. 17:5 & 10; Hand. 5:3-4; 1 Kor. 2:10-11; Fil. 2:5-6; Ef. 2:18; 2 Kor. 13:14; Op. 1:4-5.

III. Over de mens en de val in zonde

Wij geloven dat de mens was geschapen in heiligheid overeenkomstig de wet van Zijn Schepper, maar door vrijwillige overtreding uit die heilige en gelukkige positie is gevallen. Daardoor zijn nu alle mensen zondaars, niet onder dwang maar door hun eigen keuze. Alle mensen missen nu van nature volledig de heiligheid die de wet van God vereist, en zijn geneigd tot het kwaad. Zij zijn daarom onderworpen aan het rechtvaardige oordeel van eeuwig verderf, zonder dat zij uit zichzelf enig verweer of verontschuldiging kunnen aanvoeren.

Gen. 1:27; Gen. 1:31; Pr. 7:29; Hand. 17:26-29; Gen. 2:16-17; Gen. 3:6-24; Rom. 5:12; Rom. 5:15-19; Ps. 51:7; Rom. 8:7; Jes. 53:6; Gen. 6:12; Rom. 3:9-18; Ef. 2:1-3; Rom. 1:18,32; Rom. 2:1-16; Gal. 3:10; Mat. 20:15; Ez. 18:19-20; Rom. 1:20; Rom. 3:19; Gal. 3:22.

IV. Over de weg tot verlossing

Wij geloven dat de verlossing van zondaren uitsluitend door genade is; door de bemiddelende ambten van de Zoon van God. Hij is daarvoor aangewezen door de Vader en nam vrijwillig onze natuur op zich, maar zonder zonde. Hij heeft de Goddelijke wet vervuld door Zijn persoonlijke gehoorzaamheid. Hij heeft door Zijn dood volledige verzoening gebracht voor onze zonden. Hij is opgestaan uit de dood, en troont nu in de hemel. Doordat in Zijn bijzondere persoon Gods meest liefdevolle medelijden samengaat met Gods volmaakte eigenschappen is Hij in alle opzichten in staat om een geschikte, barmhartige en alomvattende Verlosser te zijn.

Ef. 2:3, Mat. 18:11, 1 Joh. 4:10, 1 Kor. 3:5-7, Hand. 15:11, Joh. 3:16, Joh. 1:1-14, Heb. 4:14, Heb. 12-24, Fil. 2:9 & 14, 2 Kor. 5:21, Jes. 42:21, Fil. 2:8, Gal. 4:4-5, Rom. 3:21, Jes. 53:4-5, Mat. 20:28, Rom. 4:25, Rom. 3:21-26, 1 Joh. 2:3, 1 Kor. 15:1-3, Heb. 9:13-15, Heb. 1:8, Heb. 1:3, Kol. 3:1-4, Heb. 7:25, Kol. 2:18, Heb. 7:26, Ps. 89:20, Ps. 34.

V. Over rechtvaardiging

Wij geloven dat de grote zegen van het Evangelie, die Christus garandeert voor hen die in Hem geloven, rechtvaardiging is. Rechtvaardiging omvat de vergeving van zonde en de belofte van eeuwig leven op basis van gerechtigheid. Deze rechtvaardiging wordt niet geschonken op grond van wat voor rechtvaardige daden wij ook maar zouden hebben gedaan, maar uitsluitend door geloof in Christus. Hij is de Verlosser die gegeven is tot verzoening in Zijn bloedig sterven aan het kruis. Op grond van dit geloof wordt Zijn volmaakte gerechtigheid ons door God om niet toegerekend. Dit brengt ons in een verzoende relatie van volledige vrede met God en garandeert ons elke andere zegen die nodig is voor tijd en eeuwigheid.

Joh. 1:16, Ef. 3:8, Hand. 13:39, Jes. 53:11-12, Rom. 5:1-2, Rom. 5:9, Zach. 13:1, Mat. 9:6, Hand. 10:43, Rom. 5:17, Tit. 3:5-7, 1 Pet. 3:7, 1 Joh. 2:25, Rom. 5:21, Rom. 4:4-5, Rom. 6:23, Fil. 3:7-9, Rom. 5:19, Rom. 3:24-26, Rom. 4:23-25, 1 Joh. 2:12, Rom. 5:3, Rom. 5:11, 1 Kor. 1:30-31, Mat. 6:33, 1 Tim. 4:8.

VI. Over de genade van de verlossing

Wij geloven dat de zegeningen van de verlossing uit genade en voor niets voor ieder beschikbaar gemaakt zijn door het Evangelie. Het is de dringende plicht voor iedereen om deze zegeningen aan te nemen door oprecht berouw en gehoorzaam geloof. Niets weerhoudt de verlossing van de grootste zondaar op aarde behalve zijn eigen innerlijke verdorvenheid en vrijwillige verwerping van het Evangelie. Deze verwerping verzwaart zijn oordeel.

Jes. 55:1, Op. 22:17, Rom. 16:25-26, Mar. 1:15, Rom. 1:15-17, Joh. 5:40, Mat. 23:37, Rom. 9:32, Spr. 1:24, Hand. 13:46, Joh. 3:19, Mat. 11:20, Luk. 10:27, 2 Thes. 1:8.

VII. Over de genade van de wedergeboorte

Wij geloven dat, om gered te worden, zondaren wedergeboren moeten worden. Deze wedergeboorte bestaat uit de gave van een nieuw leven met een nieuwe gezindheid en inzicht, dat op een voor ons onbevattelijke manier wordt voortgebracht door de kracht van de Heilige Geest en de waarheid van God. Deze nieuwe gezindheid bewerkt onze vrijwillige gehoorzaamheid aan het Evangelie; het gepaste bewijs hiervoor wordt zichtbaar in de bijzondere vruchten van bekering en geloof en een vernieuwd leven.

Joh. 3:3, Joh. 3:6-7, 1 Kor. 3:14, Op. 14:3, Op. 21:27, 2 Cor. 5:17, Ez. 36:26, Deut. 30-6, Rom. 2:28-29, Rom. 5:5, 1 Joh. 4:7, Joh. 3:8, Joh. 1:13, Jak. 1:16-18, 1 Kor. 1:30, Fil. 2:13, 1 Pet. 1:22-25, 1 Joh. 5:1, Ef. 4:20-24, Kol. 3:9-11, Ef. 5:9, Rom. 8:90, Gal. 5:16-23, Ef. 3:14-21, Mat. 3:8-10, Mat.7:20, 1 Joh. 5:4, 18.

VIII. Over bekering en geloof

Wij geloven dat bekering en geloof heilige plichten zijn, maar ook onafscheidelijke genadegaven, die de herscheppende Geest van God in ons diepste wezen bewerkt. De Geest geeft ons een diepe overtuiging van onze schuld, onze benarde, hopeloze situatie, en van de enige weg tot verlossing door Christus. Daardoor wenden wij ons tot God in oprecht berouw en schuldbelijdenis, en smeken wij Hem om Zijn genade, waarbij wij op hetzelfde moment de Heere Jezus Christus van harte aannemen als onze Profeet, Priester en Koning, en op Hem alleen vertrouwen als onze enige en alomvattende Verlosser.

Mar. 1:15, Hand. 11:18, Ef. 2:8, 1 Joh. 5:1, Joh. 16:8, Hand. 2:37-38, Hand. 16:30-31, Luk. 18:13, Luk. 15:18-21, Jak. 4:7-10, 2 Kor. 7:11, Tim. 10:12-13, Ps. 51, Rom. 10:9-11, Hand. 3:22-23, Heb. 4:14, Ps. 2:6, Heb. 1:8, Heb. 7:25, 2 Tim. 1:12.

IX. Over het doel van Gods genade

Wij geloven dat verkiezing het eeuwige voornemen van God is, op grond waarvan Hij genadig zondaren nieuw leven geeft, en hen heiligt en redt. Dit voornemen van God dat in volledige overeenstemming [of harmonie] met de keuzevrijheid van de mens is, omvat alle middelen geëigend tot dit doel. Dit voornemen is de meest heerlijke vertoning van Gods soevereine goedheid, waarin Hij volledig vrij, wijs, heilig en onveranderlijk is. Daarom sluit het alle trots volledig uit, en zet aan tot nederigheid, liefde, gebed, lof, vertrouwen op God en actieve navolging van Zijn vrije barmhartigheid. Het moedigt ons aan om in de hoogste mate gebruik te maken van de daartoe geëigende middelen tot verlossing. De aanwezigheid van dit nieuwe leven kan onbetwistbaar worden vastgesteld aan de hand van de uitwerking die dit heeft in allen die werkelijk het Evangelie geloven. Het is het fundament van onze zekerheid als christen. Het vaststellen van dit nieuwe leven voor onszelf verdient onze hoogste aandacht en prioriteit.

2 Tim. 1:8-9; Ef. 1:3-14; 1 Pet. 1:1-2; Rom. 11:5-6; Joh. 15:16; 1 Joh. 4:19; 2 Thess. 2:13-14; Hand. 13:48; Joh. 10:16; Mat. 20:16; Hand. 15:14; Ex. 33:18-19; Mat. 20:15; Ef. 1:11; Rom. 9:23-24; Jer. 31:3; Rom. 11:28-29; Jak. 1:17-18; 2 Tim. 1:9; Rom. 11:32-36; 1 Kor. 1:26-31; Rom. 3:27; Rom. 4:16; Kol.3:12; 1 Kor. 3:5-7; 1 Kor. 15:10; 1 Pet. 5:10; Hand. 1:24; 1 Thes. 2:13; 1 Pet. 2:9; Luk. 18:7; Joh. 15:16; 1 Thes. 2:12; 2 Tim. 2:10; 1 Kor. 9:22;

Rom. 8:28-30; Joh. 6:37-40; 1 Thes 1:4-10; Jes. 42:16; Rom. 11:29; 2 Pet. 1:10-11; Fil. 3:12; Heb. 6:11.

X. Over levensheiliging

Wij geloven dat heiliging het proces is waardoor wij, overeenkomstig de wil van God, gaan delen in Zijn heiligheid. Dit is een voortgaande ontwikkeling die begint bij de wedergeboorte en die zijn uitwerking heeft in de harten van de gelovigen door de aanwezigheid en kracht van de Heilige Geest die als de Trooster aan ons ter verzegeling gegeven is. Deze uitwerking vindt plaats door voortdurend gebruik te maken van de daarvoor aangewezen middelen - vooral door het Woord van God, zelfonderzoek, zelfverloochening, waakzaamheid, en gebed.

1 Thes. 4:3; 1 Thes. 5:23; 2 Kor. 7:1; 2 Kor. 13:10; Fil. 3:12-16; 1 Joh. 2:29; Rom. 8:5; Ef. 1:4; Spr. 4:18; 2 Kor. 3:18; Heb. 6:1; 2 Pet. 1:5-8; Joh. 3:6; Fil. 1:9-11; Ef. 1:13-14; Fil. 2:12-13; Ef. 4:11-12; 1 Pet. 2:2; 2 Pet. 3:18; 2 Kor. 13:5; Luk. 11:35; Luk. 9:23; Mat. 26:41; Ef. 6:18; Ef. 4:30.

XI. Over volharding van de heiligen

Wij geloven dat alleen diegenen die tot het einde toe stand houden ware gelovigen zijn. Hun volharden in de gehechtheid aan Christus is het wezenlijke kenmerk dat hen onderscheidt van oppervlakkige belijders van het geloof. Gods bijzondere voorzienigheid waakt over hun welzijn. Zij worden bewaard door de kracht van God door het geloof tot behoud.

Joh. 8:31; 1 Joh. 2:27-28; 1 Joh. 3:9; 1 Joh. 5:18; 1 Joh. 2:19; Joh. 13:18; Mat. 13:20-21; Joh. 6:66-69; Job 17:9; Rom. 8:28; Mat. 6:30-33; Jer. 32:40; Ps. 121:3; Ps. 91:11-12; Fil. 1:6; Fil. 2:13; Jud. 24-25; Heb. 1:14; 2 Kon. 6:16; Heb. 13:5; 1 Joh. 4:4.

XII. Over de overeenstemming van de wet en het Evangelie

Wij geloven dat de wet van God de eeuwige en onveranderlijke bepaling van Zijn morele regering is die heilig, rechtvaardig en goed is. Het onvermogen om haar voorschriften na te volgen, dat de Schrift toeschrijft aan gevallen mensen, komt volledig voort uit hun liefde voor de zonde. Het grote doel van het evangelie is om hen daarvan te verlossen en hen door Christus als Middelaar te herstellen tot oprechte gehoorzaamheid aan de heilige wet. Datzelfde is ook het doel van de middelen van genade die verbonden zijn aan de instelling van de zichtbare kerk.

Rom. 3:31; Mat. 5:17; Luk. 16:17; Rom. 3:20; Rom. 4:15; Rom. 7:12; Rom. 7:7, 14-22; Gal. 3:21; Ps. 119; Rom. 8:7-8; Joz. 24:19; Jer. 13:23; Joh. 6:44; Joh. 5:44; Rom. 8:2-4; Rom. 10:4; 1 Tim. 1:5; Heb. 8:10; Jud. 20 & 21.

XIII. Over een Evangelie-gemeente

Wij geloven dat een zichtbare kerk van Christus een gemeente is van gedoopte gelovigen die met elkaar verbonden zijn in het geloof en de gemeenschap van het Evangelie. Zij hebben zich met elkaar verbonden tot het onderhouden van de instellingen van Christus in onderwerping aan Zijn wetten; en tot het in de praktijk brengen van de gaven, rechten en voorrechten aan hen geschonken in Zijn woord. De enige Bijbelse ambten in de gemeente zijn die van opziener of oudste en van diaken, waarvoor

de benodigde kwalificaties, eisen en plichten zijn gedefinieerd in de brieven aan Timotheüs en Titus.

1 Kor. 1:1-3; Mat. 18:17; Hand. 5:11; Hand. 8:1; Hand. 11:21-23; 1 Kor. 4:17; 1 Kor. 14:23; 3 Joh. 9; 1 Tim. 3:5; Hand. 2:41-42; 2 Kor. 8:5; Hand. 2:47; 1 Kor. 5:12-13; 1 Kor. 11:2; 2 Thes. 3:6; Rom. 16:17-20; 1 Kor. 11:23-24; Mat. 18:15-20; 1 Kor. 5:6; 2 Kor. 2:17; 1 Kor. 4:17; Mat. 28:20; Joh. 14:15; Joh. 15:12; I Joh. 14:21; 1 Thes. 4:2; 2 Joh. 6; Gal. 6:2; Ef. 4:7; 1 Kor. 14:12; Fil. 1:1; Hand. 14:23; Hand. 15:22; 1 Tim. 3; Tit. 1

XIV. Over doop en avondmaal

Wij geloven dat de Christelijke doop de onderdompeling in water is van de gelovige in de Naam van God de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. zo laten wij in een plechtig en prachtig symbool ons geloof in de gekruisigde, begraven en opgestane Verlosser zien met alles wat dit betekent voor ons dood zijn voor de zonden en onze opstanding in een nieuw leven. De doop is een voorwaarde voor de voorrechten van het gemeentelidmaatschap, en voor deelname aan het avondmaal. In het avondmaal met het daarvoor bestemde gebruik van brood en wijn gedenken de leden van de gemeente, altijd voorafgegaan door serieus zelfonderzoek, de dood van Christus uit liefde voor hen.

Hand. 8:36-39; Mat. 3:5-6; Joh. 3:22-23; Joh. 4:12; Mat. 28:19-20; Mar. 16:16; Hand. 2:38; Hand. 8:12; Hand. 16:32-34; Hand. 18:8; Hand. 10:47-48; Gal. 3:26-28; Rom. 6:4; Col. 2:12; 1 Pet. 3:20-21; Hand. 22:16; Hand. 2:41-42; 1 Kor. 11:26; Mat. 26:26-29; Mar. 14:22-25; Luk. 22:14-20; 1 Kor. 11:28; 1 Kor. 5:1-8; 1 Kor. 10:3-32; 1 Kor. 11:17-32; Joh. 6:26

XV. Over de rolverdeling tussen man en vrouw

Wij geloven dat zowel Adam als Eva zijn geschapen naar Gods beeld, gelijkwaardig voor God als personen en verschillend in hun man- en vrouw-zijn. De verschillen in rollen tussen man en vrouw zijn onderdeel van Gods scheppingsorde. Adam is al voor de zondeval als hoofd in het huwelijk aangesteld. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament kennen groot belang en bijzondere waarde toe aan de door God ingestelde rollen voor zowel man als vrouw. Beide testamenten bevestigen het principe van de man als hoofd van het gezin en zijn positie in de gemeente als verbondsgemeenschap. De man is als hoofd, onder de soevereine heerschappij van Christus, geroepen om de leiding te nemen. Dit betekent dat sommige leidinggevende en onderwijzende taken, waaronder het ambt van oudste of opziener in de gemeente, uitsluitend beschikbaar zijn voor daartoe gekwalificeerde mannen die voldoen aan de Bijbelse vereisten en plichten, zoals gedefinieerd in de brieven aan Timotheüs en Titus.

Gen. 1:26-27; Gen. 2:18; Gen. 2:18, 21-24; 1 Kor. 11:7-9; 1 Tim. 2:12-14; Gen. 3:1-13; Gal. 3:28; Ef. 5:21-33; Kol. 3:18-19; 1 Tim 2:11-15; 1 Kor 11:2-16, Tit. 1:5-9.

XVI. Over de burgerlijke overheid

Wij geloven dat de burgerlijke overheid door God is aangesteld voor het belang en de goede orde van de menselijke samenleving. Wij moeten daarom uit overtuiging bidden voor overheidsbeambten en hen respecteren en gehoorzamen. De enige uitzondering betreft die zaken die tegengesteld zijn aan de wil van onze Heere Jezus Christus, die de

enige Heer van het geweten is, en de Overste is van de koningen van de aarde.

Rom. 13:1-7; Deut. 16:18; 2 Sam. 23:3; Ex. 18:23; Jer. 30:21; Mat. 22:21; Tit. 3:1; 1 Pet. 2:13; 1 Tim. 2:1-4; Hand. 5:29; Mat.28; Dan. 3:15-18; Dan. 6:7-10; Hand. 4:18-20; Mat. 23:10; Rom. 14:4; Op. 19:16; Ps. 72:11; Ps. 2; Rom. 14:9-13.

XVII. Over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen

Wij geloven dat er een radicaal en essentieel onderscheid bestaat tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Alleen diegenen die door geloof zijn gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus, en zijn geheiligd door de Geest van onze God, zijn werkelijk rechtvaardig in Zijn ogen. Daarentegen zijn allen die geen berouw tonen en ongelovig blijven in Zijn ogen onrechtvaardig en vallen onder het oordeel. Dit onderscheid tussen mensen geldt zowel in als na de dood.

Mal. 3:18; Spr. 12:26; Jes. 5:20; Gen. 18:23; Jer. 15:19; Hand. 10:34-35; Rom. 6:16; Rom. 1:17; Rom. 7:6; 1 Joh. 2:29; 1 Joh. 3:7; Rom. 6:18,22; 1 Kor. 11:32; Spr. 11:31; 1 Pet. 4:17-18; 1 Joh. 5:19; Gal. 3:10; Joh. 3:36; Jes. 57:21; Ps. 10:4; Jes. 55:6-7; Spr. 14:32; Luk. 16:25; Joh. 8:21-24; Spr. 10:24; Luk. 12:4-5; Luk. 9:23-26; Pred. 3:17; Mat. 7:13-14.

XVIII. Over de komende wereld

Wij geloven dat het einde van de wereld nadert en dat op de laatste dag Christus zal neerdalen uit de hemel en Hij de doden zal opwekken tot het laatste oordeel. Dan zal er een uiterst belangrijke scheiding plaatsvinden; de onrechtvaardigen zullen worden veroordeeld tot eindeloos straf dragen, en de rechtvaardigen tot eindeloze vreugde. Dit oordeel bepaalt de eeuwige staat van de mens in de hemel of in de hel en is gebaseerd op Gods gerechtigheid.

1 Pet. 4:7; 1 Kor. 7:29-31; Heb. 1:10-12; Mat. 24:35; 1 Joh. 2:17; Mat. 28:20; Mat. 13:39-40; 2 Pet. 3:3-13; Hand. 1:11; Op. 1:7; Heb. 9:28; Hand. 3:21; 1 Thes. 4:13-18; 1 Thes. 5:1-11; Hand. 24:15; 1 Kor. 15:12-58; Luk. 14:14; Dan. 12:2 Joh. 5:28-29; Joh. 6:40; Joh. 11:25-26; 2 Tim. 1:10; Hand. 10:42; Mat. 13:49; Mat. 13:37-43; Mat. 24:30-31; Mat. 25:31-46; Op. 22:11; 1 Kor. 6:9-10; Mar. 9:43-48; 2 Pet. 2:9; Jud. 7; Phil. 3:19; Rom. 6:23; 2 Kor. 5:10-11; Joh. 4:36; 2 Kor. 4:18; Rom. 3:5-6; 2 Thes. 1:6-12; Heb. 6:1-2; 1 Kor. 4:5; Hand. 17:31; Rom. 2:2-16; Op.20:11-12; 1 Joh. 2:28; 1 Joh. 4:17; 2 Pet. 3:11-12.

Artikel XV uit het origineel is komen te vervallen. Deze is vervangen door een samengesteld artikel over de rolverdeling tussen man en vrouw, gebaseerd op 'The Danvers Statement' (CBMW, 2007). *